



Stille Tijd

Maandag 4 – Zaterdag 9 mei 2020

“Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken, en ook niet aan de gemeente van God, zoals ik ook in alles probeer allen te behagen, door niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen, opdat zij behouden worden.”

**1 Korinthe 10
vers 23, 24, 32, 33**

Leef je vrijheid!

Al die maatregelen rond Corona geven vragen he?! Moet ik voor het belang van anderen zoveel van mijn vrijheid opgeven? Mag de overheid dat van mij vragen?

En dan komen deze dagen waarin we vieren dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn. Maar een feest zit er niet echt in helaas.

Vrijheid. Wat is dat nou eigenlijk? Betekent dit dat ik niemand boven mij heb staan naar wie ik moet luisteren? En dat ik uiteindelijk mijn eigen gang kan gaan zonder rekening te houden met anderen?

Deze week gaan we kijken naar wat de Bijbel leert over vrijheid. En dat is best anders dan wat je dacht! Zet je schrap!

Het eerste wat je gaat ontdekken: je bent vrij omdat Jezus jou gekocht heeft. Je bent dus van Hem!!

Daarna zien we wat dat nu betekent: vrijheid blijkt samen te gaan met dienstbaarheid...

Vrijheid betekent ook dat je de mensen die boven je staan, respecteert en waar dat kan gehoorzaamt. Lekker je eigen gang gaan op standje rebellie is dus niet de bedoeling!

Vrijheid kan ook misbruikt worden. Daar wordt tegen gewaarschuwd: gebruik jouw relatie met God niet als excuus om je ouders of anderen niet te helpen. Best grof om je geloof in te zetten voor zoiets, maar het gebeurt vaker dan je denkt!

Verder kan jij je héél vrij voelen over iets waar een ander zenuwachtig van wordt. Dan is het dus de bedoeling dat jij rekening houdt met de ander. Zou jij, genietend van jouw vrijheid lekker je gang gaan, dan zou de ander daar een crisis van krijgen en dat willen we niet.

Rekening houden met anderen is fijn, maar laat dat niet doorschieten naar dat anderen jou vertellen wat je moet doen. Dan raak je namelijk je vrijheid in Christus kwijt. Zo lees je over de Joden die weer zouden moeten leven volgens het OT. Alsof Christus niet gekomen was.

Vrijheid... best complex maar zó kostbaar! Leef!

Bijbel gedeeltes om te lezen:

MAANDAG	Vrijheid: een nieuwe Eigenaar!	Johannes 8 : 30-36
DINSDAG	Vrij om te God te dienen	Romeinen 6 : 15-23
WOENSDAG	Vrij om je te schikken onder gezag	1 Petrus 2 : 13-20
DONDERDAG	Vrijheid: geen excuus om niets te doen	Markus 7 : 8-23
VRIJDAG	Vrijheid: rekening houden met elkaar	1 Korinthe 8 : 1-13
ZATERDAG	Vrijheid: laat het je niet afpakken!	Galaten 5 : 1-12

“U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen?”

Galaten 5 vers 7

*Loop jij nog goed?
Op de route van vrijheid?
Waarom wel of niet?*

*Zijn er mensen die jou niet goed beïnvloeden in je wandel met de Here?
Hoe moet je daar dan mee omgaan?*