



# Stille Tijd

Maandag 11 - Zaterdag 16 mei 2020

**“Och mijn heer,  
als de HEERE met ons  
is, waarom is dit alles  
ons dan overkomen?  
En waar zijn al Zijn  
wonderen?”**

**Richteren 6 vers 13**

**“... en zalig is hij  
die aan Mij geen  
aanstoot neemt.”**

**Mattheüs 11 vers 6**

Je bent misschien al een tijdje christen. Je houdt van de Here Jezus en bent dankbaar voor Zijn werk aan het kruis. De Vader vind je ook top en je ziet er naar uit Hem eens te zien Thuis. De Heilige Geest is ook fijn, die helpt om ‘heelheids’ Thuis te komen.

Maar toch... Soms zijn daar die momenten dat je jezelf afvraagt: Kán God dat eigenlijk echt wel? Hij wil voorzien in wat ik nodig heb, maar kán Hij dat ook? Hij belooft van alles in de Bijbel, maar maakt Hij dat ook waar? Of... er gebeurt iets en je had écht gedacht dat God zou ingrijpen maar je zakt een beetje door het ijs met Hem...

Deze week gaan we kijken naar mannen en vrouwen

in de Bijbel die erg veel van God hielden én vragen hadden.

We zien Abraham die door God van alles belooft krijgt, terwijl hijzelf geen toekomst ziet...

En we zien Gideon die gewoon niet snapt dat God niet helpt in alle prut en dan opeens doodleuk van God te horen krijgt dat hij de boel moet gaan oplossen... kan God hem hierbij wel echt helpen?

We hebben te doen met Johannes de Doper die vol passie over Jezus predikte maar nu zó in Hem teleurgesteld is... De Here Jezus voldeed niet aan zijn verwachtingen, ís Hij eigenlijk wel de beloofde Messias?

Martha en Thomas laten zien dat veel kennis over

het Woord en strak bepaalde kaders, niet uitsluiten dat twijfel toe kan slaan.

En als laatste kijken naar Petrus. Gevangengenomen en eigenlijk ten dode opgeschreven. Maar God dacht daar anders over! Een supercool verhaal! Maar zó mooi, dat het bijna niet te geloven blijkt te zijn!

Vragen, aanvechting en twijfel, we worstelen daar allemaal mee.

Ga het gesprek hierover met de Here God aan! Stel je vragen, zoek in Zijn Woord naar antwoorden, vraag christenvrienden met je mee te bidden in je zoektocht naar Hem áchter je vraag...

## Bijbel gedeelten om te lezen:

MAANDAG	Abram: kinderloos en toch nageslacht?	Genesis 15 : 1-18
DINSDAG	Gideon: Wil God écht mij helpen?	Richteren 6: 11-17, 36-40
WOENSDAG	Johannes: Jezus is anders dan gedacht	Mattheüs 11 : 1-11
DONDERDAG	Martha: Kan Lazarus weer leven?	Johannes 11 : 1-46
VRIJDAG	Thomas: Leeft Jezus echt weer?	Johannes 20 : 24-29
ZATERDAG	Petrus: opgegeven maar gered	Handelingen 12 : 3-19

**“Waarom is dit alles ons dan overkomen?”**

**Richteren 6 vers 13**

**Herken jij die vraag? Vul het 'dit alles' eens zo concreet mogelijk voor jezelf in?**

**Wist je al dat je deze vragen gewoon aan de Heer mag stellen? Leg het maar bij Hem neer en zie uit naar Wie hij voor jou gaat zijn!**