



Stille Tijd

Maandag 18 - Zaterdag 22 mei 2020

“Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

Handelingen 1 vers 11

“Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede.”

2 Petrus 3 vers 14

Opeens is daar die vrije donderdag in je agenda. Hemelvaart. Normaal valt Hemelvaart op, door een lekker lang vrij weekend. Maar ja, in alle 'vrijheid' door Corona, is zelfs die onderscheiding een beetje weggevallen.

Wat betekent Hemelvaart eigenlijk nou precies? Tja... Jezus ging terug naar de hemel. Zoiets.

Stel je voor dat Jezus op aarde was gebleven. Wat zou ik graag een ommetje met Hem maken! Om raad te vragen, te luisteren naar al die Wijsheid. Zelf te vertellen. Maar vooral om gewoon samen op te kunnen trekken en zo nu en dan een geruststellende hand op m'n schouder te voelen. Zoiets. Hebben de

Hemelvaart

discipelen ooit beseft hoe ze boften met Jezus zo tastbaar dichtbij?

Toch zegt Jezus zelf dat het voor hen en dus ook voor jou en mij, beter was dat Hij naar Huis ging. Onzichtbaar en nog meer ongrijpbaar werd. Op een onmetelijke verre afstand. Hoe kan dat nou beter zijn? Daar gaan we deze week naar kijken!

We zien hoe de Here Jezus Zijn vertrek aankondigde én uitlegde waarom, nog voordat Hij überhaupt gestorven was. Hij bemoedigd ons dat we ons daardoor niet van de rel moeten laten brengen— dus Hij weet en begrijpt dat Zijn vertrek en daarna Zijn afwezigheid, heftige emoties zullen losmaken!

Daarna lezen we hoe Hij daadwerkelijk vertrok. Geen toeters en bellen en juist daarom zo enorm indrukwekkend! Wat zullen de discipelen zich verlaten gevoelt hebben. Waren ze zó blij dat Hij weer leefde, ging Hij er wéér vandoor! Tegelijk met Zijn vertrek is daar ook die belofte: zoals Hij ging, komt Hij ook weer terug.

En bij die komma... daar leven jij en ik. We denken terug aan Zijn vertrek en zien uit naar de dag dat Hij terugkomt. En terwijl wij wachten tot Hij ons komt halen om bij Hem te zijn, proberen we hier wat van dáár al te laten zien door op Zijn manier in deze wereld te leven.

Bijbel gedeeltes om te lezen:

MAANDAG	Jezus kondigt Zijn vertrek aan	Johannes 14 : 1-10
DINSDAG	Zonder Hem verder, maar niet alleen!	Johannes 14 : 15-29
WOENSDAG	De Here Jezus gaat naar Huis	Handelingen 1 : 4-14
DONDERDAG	Zoek online naar een studie/dienst over Hemelvaart	
VRIJDAG	Met het oog op morgen ...	1 Thessalonicenzen 4 : 13-18
ZATERDAG	... leven we vandaag!	1 Thessalonicenzen 5 : 1-11

“Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt.”

Johannes 17 vers 24

Jij bent Vaders cadeautje aan Zijn Zoon... 'gegeven'... Wat doet dat met je teveel, een last, ongewenst voelen?

De Here wil jou dicht bij Zich hebben. Straks ben jij dicht bij Hem... mag Hij aan deze kant van de eeuwigheid al dicht bij jou zijn?