



# Stille Tijd

Maandag 25 - Zaterdag 30 mei 2020

***“Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt.”***

***“Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede.”***

***2 Petrus 3  
vers 11, 12a en 14***

## Wanneer je moet wachten...

Heb jij ook zo'n gloeiende hekel aan wachten? Je kent de wachtkamer natuurlijk ook. Daar zit je letterlijk stil, kun je even niets doen totdat je geholpen wordt. Je kunt je onmacht nog verhullen met je mobieltje, maar echt bezig zijn kun je niet.

Wachten. Het past niet bij onze tijd waarin alles snel moet. En die tijd is zo geworden omdat wij zo erg ongeduldig zijn! Als je iets wilt, moet je het nú krijgen. Zo ook je online inkopen: het liefste op dezelfde dag bestellen én ontvangen!

Deze week gaan we kijken naar 'wachten'. Is het echt zo'n onnuttig fase in jouw leven? Is wachten alleen maar lastig, en vervelend of kan het ook een zegen

zijn?

We beginnen in Romeinen 8. Een overbekend stukje - over lijden dat niet voor niets is, dat alles meewerkt ten goede en dat je op Christus kunt gaan lijken. Maar wist jij dat al dit moois, in de context van 'wachten' staat? Daarna zien we hoe de discipelen in Jeruzalem 'wachten' op de uitstorting van de Heilige Geest. Naast een chronische bidstond gebeurt er nog iets! Ook lezen we een Psalm dat ons inzicht geeft in hoe David 'wachten' beleefde. Ongeduld en ongelooft kan maken dat je niet meer wilt 'wachten'. Dat zien we in het leven van koning Saul. Hij greep in, maar verloor daardoor helaas wel zijn toekomstperspectief.

En wat als het lange 'wachten' eindelijk beloond wordt? Dat kun je lezen in Lukas, waar we Simeon zien die baby Jezus mag ontmoeten. God wacht ook! Hij heeft geduld met terugkomen, omdat Hij nóg meer mensen wil bereiken met Zichzelf.

Wachten. Het kan een tijd van groei worden. Een tijd waarin je leert om beter afgestemd te zijn op God, denk maar aan die chronische bidstond. Een tijd waarin de Here je kan vormen naar Zijn beeld. Terwijl je vandaag leeft, wacht je op 'morgen' en wanneer die dag eindelijk aanbreekt - wauw, dat wordt FEEST!

## Bijbel gedeeltes om te lezen:

MAANDAG	Terwijl we wachten op Jezus' terugkomst....	Romeinen 8 : 18-30
DINSDAG	Wachtende discipelen bidden én werken!	Handelingen 1 : 10-26
WOENSDAG	Kijkje in David's wachtkamer dagboek	Psalm 40
DONDERDAG	Wanneer je niet wilt wachten...	1 Samuël 13 : 1-14
VRIJDAG	Simeon's wachttijd was voorbij!	Lukas 2 : 22-33
ZATERDAG	Nog éven geduld, de Here komt bijna!	2 Petrus 3 : 1-18

*“Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn”*

*Romeinen 8 vers 29a*

*Begin jij, al wachtend tot je naar Huis mag, al familie-trekjes te tonen? Lijk je al wat op de Here Jezus?*

*Hoe meer je op Hem lijkt, hoe beter je je Thuis zult voelen later bij Hem!*