



Stille Tijd

Maandag 1 - Zaterdag 6 juni 2020

“En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel...

Maar wanneer Die komt, de geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.”

Johannes 16 : 8, 13, 14

Heb je wel goede Pinksterdagen gehad? Wat heb je zoal gedaan? Opwekking Online gevolgd? Ben je bemoedigd en je wandel met de Heer?

Deze hele verdere week kun jij nog in Pinkstersferen blijven!

Eerst gaan we nog een keertje lezen wat Pinksteren nou precies eigenlijk was.

Gelijk valt me op dat waar de Geest wordt uitgestort, mensen elkaar opeens begrijpen. Eindelijk praten we zó dat de ander ons kan verstaan! Als jij met miscommunicatie worstelt, dan zal dit je als muziek in de oren klinken!

Zodra je tot geloof komt, krijg je de Heilige Geest. Wat betekent dat nu voor

jou persoonlijk? Hoe werkt dat dan? Daarover kun je ook lezen.

Daarna zullen we zien dat echt vol zijn van de Geest van God tot gevolg heeft dat jij je mond niet meer kunt houden - je zult gaan getuigen. Getuigen van je geloof is dus een gevolg, want waar je hart vol van is, stroomt je mond van over! Hoe werkt dat zich uit in jouw leven op school of in de buurt of op je werk? Als jij leeft als een stille duikboot christen (je weet wel, alleen op zondag kom je aan de oppervlakte maar daarna duik je weer onder), past dat als je dit gedeelte leest? Wat zou er moeten gebeuren om dat te veranderen?

Nog een dingetje: mensen die vol zijn van de Heilige Geest gaan ook op een andere manier met elkaar om... Als laatste gedeelte deze week lees je over hoe de gelovigen onderling met elkaar omgingen. Leg daar jouw gemeente eens naast... Wat herken je wel niet en waarom?

Pinksterfeest draait vaak om spreken in tongen en blij zijn dat God door Zijn Geest jou éindelijk kan vertellen wat Hij wil met je leven...

Pinksterfeest in de Bijbel resulteerde echter in wat anders: begrijpelijke taal, en een leven dat niet meer gericht is op zelfontplooiing, maar dat gericht is op de ander...

Bijbel gedeeltes om te lezen:

MAANDAG	<i>Tweede Pinksterdag... pak nog een studietje online ergens!</i>	
DINSDAG	Heilige Geest vult en laats ons elkaar begrijpen	Handelingen 2 : 1-13
WOENSDAG	Jouw leven onder leiding van de Geest	Romeinen 8 : 1-17
DONDERDAG	De eerste preek	Handelingen 2 : 14-40
VRIJDAG	De Gemeente gaat van start	Handelingen 2 : 37-47
ZATERDAG	<i>Lees bovenstaande gedeeltes nog eens en schrijf op wat je geleerd hebt over de Persoon en het Werk van de Heilige Geest</i>	

“Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander.”

1 Korinthe 12 vers 7

Hoe stelt de Heilige Geest jou in staat om tot een zegen te zijn voor anderen?

Noem een paar punten en kijk hoe je daar verder in kunt groeien!