



Stille Tijd

Dinsdag 9 - Zaterdag 13 juni 2020

"HEERE, leer mij de weg van Uw verordeningen, en ik zal die in acht nemen tot het einde toe. Geef mij inzicht, dan zal ik Uw wet in acht nemen; ja, ik zal mij er met heel mijn hart aan houden.

Doe mij treden op het pad van Uw geboden, want daarin vind ik vreugde.

Neig mijn hart naar Uw getuigenissen en niet naar winstbejag.

Wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutteloos is; maak mij levend door Uw wegen."

Psalm 119 vers 33-37

Lees je Bijbel...
Het is een goed Boek.
Moet je echt vaker lezen!
Ach je kent die enthousias-
te aanbevelingen wel.
En met een zucht vis je
onder een stapel papieren
je Bijbeltje toch maar weer
tevoorschijn. Prachtig hoor,
maar zo ontmoedigend
door zijn enorme dikte!
Waar moet je beginnen? Je
bladert er wat doorheen,
leest hier wat en daar wat
en raakt al snel de draad
weer kwijt... Of je volgt,
heel slim, een rooster om
je Bijbel mee door te lezen,
of een Stille Tijd rooster.
Dat scheelt een hoop ge-
blader en gezocht, maar
dan nog he... Al die letter-
tjes! Waarom dat nu lezen?
Wat heeft het voor nut?

Deze week kun je meer
hierover gaan ontdekken,

en jawel, dat doen we na-
tuurlijk ín de Bijbel! Maar
je hoeft niet te bladeren
deze keer, we blijven op
dezelfde plek voor 5 da-
gen. En het opzoeken zal
ook makkelijk gaan: we
gaan namelijk naar het
midden van de Bijbel. Je
gaat luisteren naar een lied
dat over de Bijbel is ge-
schreven. En de songwriter
is zó vol passie, dat hij van
geen ophouden wist! Hij
schreef er de langste Psalm
over! En die gaan wij dus
nu lezen: Psalm 119

Zo ga je ontdekken dat:
Het Woord je helpt om
goed te leven, 'zuiver' te
zijn

Het Woord je bron van
blijdschap kan zijn en je
meer te bieden heeft dan
geld of bezit.

Het Woord daarnaast

óók nog eens je raadgever
kan Zijn.

Het Woord maakt dat je
antwoord kunt geven aan
hen die jou onderuit willen
halen.

Het Woord je soms
vraagt om van koers te
wijzigen.

Het Woord leert je on-
derscheid te maken tussen
wat goed en fout is.

Het Woord staat vást. Al
eeuwen onveranderlijk,
boven mening, ontdekkin-
gen en ideeën van mensen
verheven.

En met deze punten... zijn
we pas op de helft van de
Psalm! Welke punten ont-
dekt jij in de 2e helft?

Het is soms pittig om in je
Bijbeltje te lezen. Maar als
je deze Psalm leest, zul je
ontdekken dat het meer
dan de moeite waard is!

Bijbel gedeelten om te lezen:

MAANDAG Oeps! We beginnen te laat! Heb jij nog wat bedacht om te lezen?

DINSDAG Psalm 119 vers 1-32

WOENSDAG Psalm 119 vers 33-64

DONDERDAG Psalm 119 vers 65-96

VRIJDAG Psalm 119 vers 97-136

ZATERDAG Psalm 119 vers 137-176

*"En het Woord is vlees
geworden en heeft onder
ons gewoond."*

Johannes 1 vers 14

*De Here Jezus wordt hier
als Het Woord aan ons
voorgesteld...*

*Lees Psalm 119 eens met
Hem als Persoon in je
gedachten. Veranderd dat
jouw kijk op het belang van
Bijbel lezen?*