



Stille Tijd

Dinsdag 16 - Zaterdag 20 juni 2020

“En het gebeurde, toen Mozes van de berg Sinai afdaalde (...) dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de HEERE met hem gesproken had.

Daarna kwamen al de Israëlieten naar voren en hij gebod hun alles wat de HEERE met hem besproken had op de berg Sinai.

Nadat Mozes geëindigd had met hen te spreken, legde hij een doek over zijn gezicht.

Maar telkens wanneer Mozes voor het aangezicht van de HEERE kwam om met Hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten ging.”

Uit Exodus 34 vers 29-35

God ontmoeten...

God is onzichtbaar. Toch praten we vaak over “een ontmoeting hebben met God”. Hoe werkt dat dan? “Nou, ik mag gewoon mezelf zijn, Hij accepteert mij zoals ik ben. Het is een thuiskomen. Schoenen uit en onderuit op de bank met de pootjes op tafel. Zoiets.” zo legt een Evangelische broeder of zuster uit .

Dat van schoenen uitdoen, nemen de Reformatorische broeders en zusters gelijk over. Maar dan als teken van grote eerbied voor de ontzagwekkende heiligheid van de HEERE God. Met vreze en beven bidden zij Hem aan, beduusd door het Verterend Vuur.

Deze week gaan we in de Bijbel lezen over een aantal

keren waarop de Here God ervoor koost om Zich wél te laten zien. Bijzondere ontmoetingen! We gaan niet zozeer kijken naar de tijd dat de Here Jezus op aarde was, maar naar hoe God Zich door de eeuwen heen en de tijd ná het aardse leven van de Here Jezus, openbaarde.

We gaan van voren naar achteren in de Bijbel!

Bij Mozes startten we. En ja, zijn schoenen gingen dus uit. En inderdaad uit eerbied.

Daarna zien we hoe de Here God Zich openbaarde aan Zijn volk Israël in de woestijn. En hoe ze daar zó de zenuwen van kregen dat ze Mozes aanstelden als Tussenpersoon: Hij moest maar met God gaan

praten, dan konden zij van Mozes horen wat God dan allemaal te zeggen had.

De Here God ontmoette ook Jesaja. Die wordt zich opeens pijnlijk bewust van zijn zonde en dat hij zo niet kan bestaan voor God—loutering!

En dan toch even de Here Jezus, de verheerlijking op de berg.

Tot slot zien we hoe Paulus kennis maakt met de Here Jezus... De gevolgen zijn grandioos!

Wat hebben deze ontmoetingen met elkaar gemeen? Ze hadden allemaal een grote levensverandering tot gevolg. Heb jij de Here Jezus al ontmoet? Wat voor gevolgen heeft dat in jouw leven?

Bijbel gedeelten om te lezen:

DINSDAG	Mozes ontmoet IK BEN... en wordt leider	Exodus 3 : 1-14
WOENSDAG	Israël ontmoet hun GOD... en leert leefregels	Deuteronomium 5 : 1-33
DONDERDAG	Jesaja ziet GOD... gelouterd en gezonden	Jesaja 6 : 1-8
VRIJDAG	Discipelen zien éven waar Jezus vandaan komt	Mattheüs 17 : 1-13
ZATERDAG	Paulus ontmoet de Here Jezus ... kan zién!	Handelingen 9 : 1-22

“de huid van zijn gezicht glansde, omdat de HEERE met hem gesproken had.”

Exodus 34 vers 29b

Als jij je tijd met de Heer gehad hebt, ben jij dan ook een glimworm? Zien anderen dat je bij de liefde van je leven geweest bent?

Waarom wel of juist niet?

Schrijf een journaal over jouw ontmoeting met de Here God...